

Weekend den 28. april - 1. maj 2000 på Sorø Camping.

Endelig på camping igen og denne gang på en af Danmarks smukkeste beliggende campingpladser - Sorø camping.

Vi ankom fredag den 28. april kl. ca. 16.00. Værtsparet kom straks med materiale med forslag til vandre- og cykelture i den dejlige natur ved pladsen/Sorø og de fortalte om turene.



Vi fandt os, efter den sædvanlige forhandling med min kone om hvor vi skulle lægge os, en dejlig plads - lige ned til Pedersborg Sø. Efter at have slået solsejl og læsejl op, kunne vi slappe af med en kold øl. Senere grillede vi nogle dejlige bøffer, som vi nød sammen med en flaske god rødvin. Vejret var godt, dog med en frisk brise ind fra søen.



Lørdag - igen sol og varme - startede med morgenmad ude, derefter ind til Sorø Centrum, for at gøre lidt indkøb m.m. Lørdag aften skulle vi i Folketeateret i København med personaleforeningen på Dagrunn's arbejde. Ved 14 tiden lånte vi et af de nye dejlige familiebadrum, hvor vi gjorde os i stand og klædte os om. Kl. 15.00 gik vi de ca. 200 m. over til hovedvejen, hvor den ene af de lejede turistbusser "plukkede" os op. Efter en skøn teaterforestilling (Genboerne), blev vi kørt til Hotel Imperial. Her spiste vi en dejlig 3 retters menu med vine ad libitum. Derefter dans og musik til de små timer. Igen bus hjem til campingpladsen, hvor vi ankom kl. ca. 2 søndag morgen.

Søndag stod vi sent op. Efter morgenmad og lidt afslapning, besteg vi vore jernheste og cyklede rundt om Sorø Sø. Vejret var fantastisk - 26° under campingvognen. Cykelturen (ca. 9 km) blev til en af de smukkeste vi nogensinde har været på. Bøgen var lysegrøn, skovbunden blomstrede og søen glimtede i det stærke solskin. Der var ingen vind, så det blev en varm tur; men vi havde heldigvis medbragt noget drikkeelse. [Turen kan virkelig anbefales !](#) - Senere blev det til en cykeltur rundt om Pedersborg Sø (2,5 km). Herefter hjem og gang i grillen.



Mandag stod vi op til en mere skyet dag; men vi tog igen en tur rundt om Sorø Sø. Vi tog en lidt anden vej hjem til pladsen. Vi cyklede fra Sorø Akademi via "Filosofgangen" ned til den gamle hovedvej A1, hvorfra vi fulgte Tuel Sø ud til Pedersborg og langs Pedersborg Sø tilbage til pladsen. Dagrunden var da helt brugt op.



Så spiste vi, vaskede op, pakkede vognen sammen og kørte fra pladsen kl. 15.45.

Bedømmelse af pladsen:

- **Plus:** Natur, udsigt, gode faciliteter, dejlige familiebadere, ligger nær Sorø Centrum, god for familier med mindre børn.
- **Minus:** ikke særlig plane turistpladser, køkkenet er for lille (ingen fræsætningsplads)

Lidt om Sorø Camping: Pladsen ligger utrolig flot, på et kuperet terræn ned til Pedersborg Sø. Værtsparet har virkelig gjort meget på pladsen: køkkenet er istandsat, 2 helt nye og lækre familiebadere m.m. og alt holdes rent og pænt. Der er en behagelig afslappet atmosfære på pladsen. Der er en del fastligere; men de ligger i nogle områder lidt væk fra søen og ligner ikke en kolonihaveforening.

Pladsen kan vi varmt anbefale til både campister med og uden børn.