

## Håverud Husvagnsparkering

I sommeren 1997 besøgte vi blandt andet nævnte BTN campingplads. Pladsen ligger ved byen Håverud, som er mest kendt for sin akvadukt hvor Dalsland Kanal går over en elv. [Håverud](#) ligger nord for byen Mellerud i det sydvestlige hjørne af søen Vänern.



Det var lidt af en tilfældighed at vi fandt pladsen. Vi havde kørt meget den dag og ville finde os et sted for natten, men der var ikke nogen steder der fristede, så vi kørte støttebenene ned på en parkeringsplads i Håverud. Vi fik lidt mad og gik herefter en tur ned til kanalsluserne.

Vi gik bag sluserne ud mod søen og der så vi en dejlig grøn eng, hvor der holdt en del campingvogne og nogle autocampere.

Så gik det hurtigt tilbage til vognen og støttebenene op, så vi 5 minutter senere rullede ind på "Husvagnsparkeringen" - alias [Håveruds Camping](#). Man kunne bare køre ind og finde sig en plads og et par gange i døgnnet kom der så nogle unge mennesker og tog i mod betaling.



Næste dag besøgte vi sanitetsbygningen. Den var ganske ny, ikke særlig stor, ren og velfungerende. På pladsen var der en del plane pladser med strøm og resten var som sagt en stor eng med den skønneste udsigt over en sø. Pladsen var ikke overfyldt selv om det var i juli måned. Pladsen ligger kun 5 minutters gang fra sluserne og akvadukten. ( Byens centrum )

Vi havde nogle dejlige dage, hvor vi bl.a. sejlede med en turbåd igennem sluserne og på akvadukten ad Dalslands Kanal. Her er en fantastisk natur – masser af søer, vandløb og skov, hvor man bl.a. kan se bævere og andre spændende dyr.

Da vi var ude med turbåden, så vi noget mærkeligt: Midt ude på søen kom der en campingvogn sejlede – ja, I læser rigtigt !

Vi fandt senere ud af at man i nærheden kunne leje en flåde med påhængsmotor, hvor man så kunne køre sin bil eller campingvogn ombord og så ellers opleve kanalen, søerne og skovene på egen hånd. Ombord var der også plads til campingmøbler. Når man så ville overnatte sejlede man simpelthen ind til bredden, fortøjede flåden og nød tilværelsen.



Jeg havde tidligere et link her til camping på flåder, men tilsyneladende eksisterer det ikke mere. Synd - det var en spøjs ting.

Vi fik dog ikke prøvet denne specielle ting, da vi skulle videre.

[Håverud Husvagnsparkering](#) er meget billig og vi betalte ca. 50 svenske kroner pr. døgn for 2 voksne uden strøm. Prisen er steget siden - ca. kr. 140 pr. enhed pr. nat

Vi kan varmt anbefale pladsen for naturelskere, der sætter pris på fred og ro og som ikke kræver svømmepøl, hoppepuder, sauna og familiebaderum.